

Minnesanteckningar från möte med visualiseringsgruppen, Borås 2018-10-26

Närvarande: Frida Berglund, Henrik Gustafsson, Ida Karlsson, Monika Lindqvist och Jimmy Lindahl.

Uppföljning av arbetsgruppens presentation på ksp:s årskonferens i Lund.

Frida informerade under årskonferensen om visualiseringsgruppens arbete. Två ksp-medlemmar har efter det hört av sig och visat intresse för att vara med i visualiseringsgruppen. Helen Slättman, Stockholm och Per Dyfvelsten, Eskilstuna.

Exempel från Borås på alternativa sätt att visualisera fakta.

Monika inledde med att berätta om hur Borås har använt storytelling vid olika politikermöten. Det har varit ett sätt att utifrån en påhittad familj i stadsdelen levandegöra de fakta som exempelvis beskriver stadsdelen utifrån ett folkhälsoperspektiv. Berättelserna har varit mycket uppskattade och de har fått ett bra genomslag då metoden underlättar för deltagarna att komma ihåg viktiga fakta.

Borås har även använt sig av inhyrda illustratörer vid olika projekt. Exempelvis Innovationsplattform Borås och projekt för Hållbar landsbygdsutveckling. Det har fått de närvarande att tänka nytt, inte minst utifrån genusperspektiv. Deltagarna har även aktiverats när det gäller att ta fram figurer och det har tagits fram en egen katalog med symboler som kan användas vid behov. Det har även utvecklats en teknik där minnesanteckningar i vissa forum kan göras i bildform i stället för texter.

Vidare presenterades hur staden använder Intrademografen, intranät-karta Borås samt den publika kartan på kommunens webbplats.

Till sist visades även den senaste versionen Områdesfakta Borås som finns på kommunens webbplats.

DeSO kontra NYKO

Det diskuterades på vilket sätt som de båda indelningarna kan skapa förvirring. Det konstateras att det ännu är ganska få aktörer som har börjat använda sig av DeSO och därför har frågan för de flesta av de närvarande inte varit så aktuell. Inte minst det faktum att DeSO inte har några namn har nog dessutom inledningsvis reducerat risken för missförstånd. På längre sikt kan det dock förväntas bli en ökad förvirring då massmedia i större utsträckning börjar använda sig av den nya indelningen. För kommunerna är det i normalfallet inte intressant att börja använda sig av DeSO i stället för NYKO.

Lunch med **konstpromenad** genom centrala Borås i förväntat väder...

Guidad tur på Navet.

Navet har fått nationellt pris för sin pedagogik kring matematik och naturvetenskap. Verksamheten vänder sig i första till barn och ungdomar och genom att de får laborera själva ökar möjligheten för dem att förstå hur det hänger ihop. Nyfiken och lusten att lära stimuleras på detta sätt. De har sett att det har uppstått dominoeffekter kring det som de lär barnen. Arbetsgruppen fick dessutom genom Navet-teatern träffa ”Al-Goritmi” från Bagdad på 800-talet och genomföra ett par spännande experiment under vägledning av denne banbrytande matematiker.

Övrigt/Avslutning

Planeringen inför arbetsgruppens kommande temadag har kommit igång. Magnus, Henrik och Jimmy utgör planeringsgrupp för temadagen. De har redan bokat in ett möte i Linköping den 29 november. Preliminärt kommer temadagen genomföras i maj månad. Bland sådant som kan vara intressant nämndes exempelvis automatisk källkritik, media-visualisering ex. Svt-nyheter i samband med valet. Film med rörliga bilder när klickar vidare, åka med och hålla föredrag i bussen. Hur strukturerar vi data? hur går vi tillväga för att presentera data? osv. Bra om temadagen kan spelas in och göras tillgänglig på webben för dem som inte kan närvara.

Avslutningsvis diskuterades BRP+ där flera olika komponenter vägs in, som ekonomiskt, socialt och natur kapital.

Nästa möte för visualiseringsgruppen genomförs preliminärt under våren på SKL i Stockholm. Eventuellt i samband med temadagen.

Vid pennan
Jimmy Lindahl