



1986-06-19

Redaktör: Bengt Gill
Tel 0650 - 191 21

en fundering över

En 20-årigs närmaste år



1966 bildades vår förening genom en utbrytning ur den statistiska föreningen. Det var några få, stora kommuner som hade goda resurser och ett relativt gemensamt arbetssätt. Både storleken på kommunerna och inriktningen mot statistik gjorde frågeställningarna klara. Den fackmässiga kompetensen var hög. Den kommunala sektorn var växande och det fanns krav på underlag för programskrivande. Den statliga detaljregleringen gjorde att skillnaderna mellan kommunerna var relativt små.

1976 hade flera mindre kommuner anslutit sig. Där var arbetsförhållandena helt annorlunda och många av medlemmarna var 'ensamvargar'. Styrelsen var dock fortfarande helt dominerad av de stora kommunerna. De stora kommunerna kunde därmed dra lasset när det gällde föreningsarbete, utvecklingsinsatser och kontakter med SCB m fl.

Den tidigare fackmässiga kompetensen med statistik hade kompletterats med ett planeringstänkande, vilket föranledde diskussioner kring namnet. Det skulle senare markeras med namnändringen till KSP.

Den statliga styrningen var fortfarande relativt klar även om propäer om ramlagar etc började dyka upp.

1986 har vi en ny situation. De små kommunerna dominerar i antal samtidigt som deras KSPare börjar sitta trångt. De traditionella uppgifterna blandas med nya som energi, civilförsvar eller vad som är inne för dagen.

Frikommunförsöken innebär också att skillnaderna mellan kommunerna ökar. Det är inte

säkert att en viss fråga är aktuell i alla kommunerna samtidigt. Omstuvningar i kommunledningskontor och införande av lokala organ innebär att den reella arbetssituationen kommer att variera avsevärt mellan kommunerna.

Den förändrade situationen ställer stora krav på oss KSPare. Vi förväntas svara för basunderlag, erforderliga analyser (inte alltid populära), delta eller leda den samlade syntesen samt kunna tackla helt nya frågor. Allt detta ska ske inom givna eller minskade resurser. Andra yrkesgrupper kan också känna för att ta över vissa uppgifter.

Det är min uppfattning att vi bör försöka att hantera alla dessa uppgifter och att KSP ska utgöra ett forum för diskussion kring hur detta ska klaras.

Vid årsmötet tillsattes en arbetsgrupp med Bengt Gill som sammankallande som har till uppgift att se över föreningens målsättning för att kunna diskutera detta vid årsmötet i Nyköping.

Arbetsgruppen (övriga som ingår är under-teknad, Monika Yngvesson och Johan Carlström) är därför intresserad av synpunkter och förslag från alla medlemmar hur vi ska arbeta vidare med KSP.

Det bör särskilt markeras att ambitionsnivån inte kan sättas högre än att vi klarar att arbeta med den i den kommunala verkligheten även i mindre kommuner.

Lars Malmberg

Tack Uddevalla!!

Ett varmt tack vill jag framföra till KSP som gav mig som ej är medlem förmånen att få ta del av föreningens varma gemenskap och stora kunskande om planering på flera nivåer. Det geografiska läget, västkusten var ytterligt vält, enligt mina norska rötter.

Min dagliga gärning är förlagd till Byggnadsnämnden i Stockholm där jag sysslar med sektors-FoU. Vetenskaplig kvalitet, metodutveckling och samhällsrelevans är honnörsorden. Genom åren har FoU bli haft som syfte att söka nya teorier, metoder och modeller för samhällsplanering och för den lokala mobiliseringen. Nu fick jag tillfälle att ta del av Uddevalla-modellen "vi satsar för fullt".

En alternativ värderingsteori byggdes succesivt upp genom stimulerande föreläsningar på temat formell/informell ekonomi. Metodens stabilitet vilade på 20 års vältastade murar. KRUT-gubbarna (jag såg inga KRUT-Gummor) gjorde trots hög ålder en aktiv insats både för nyttan och för nöjet.



Vi kvinnor i ksp

(Tjej-sång framförd vid föreningens 20-årsjubileum i Uddevalla)

./. Sex små tjejer började en dag
att jobba med planeringsfrågor ./.

Va skoj att få jobba med bostadspolitik
med näringslivsfrågor, med el och med teknik
Men chefen han sa NEJ
Det passar inte dig
Men kanske nåt med barnomsorg och skola.

./. Sex små tjejer gick med i KSP
det var väl så där för 10 år sen ./.

Va skoj att få jobba i styrelse och grupp
men hu så många killar - vi vågar ingen kupp.
Men festen blev vår chans
Vi dansa varje dans
Och sen fick vi en särskild tjej-grupp "SOCIAP"

./. Tio tjejer har uppdrag nu idag
i styrelse och arbetsgrupper ./.

Många fler tjejer vi skulle kunnat va
men chefen tycker vi ska va på jobbet varje dag
och hemma har vi karln
och eget hus och barn
Så därför är vi splittrade i själen.

./. Vi är nog ganska tråkiga att se
vi klär oss inte sextigt på jobbet ./.

Vi finner spänning i riksdagens debatt
vi passar dåligt i urringat och hatt
Men Dolly Partons bröst
får ge er lite tröst
Och snygga ben det har man ju på Domus.

./. 30 tjejer skulle gå en dag
på årskonferens i Bohus ./.

Nu är vi många och vi blir bara fler
så huka er grabbar snart är det vi som ger
föreningen dess färg
dess stomme och dess märke
Om 20 år så är det vi som härskar.

./. Många tjejer ska vi bli en dag
som jobbar i vår förening ./.

./. Men vi ska va snälla och inte glömma er
ni har ju slitit och alltid offrat er
Visst gillar vi väl er
Nu framför oss vi ser
ATT VI SKA GÖRA MYCKET BRA TILLSAMMANS ./.



Samhällsrelevansen/den lokala förankringen uppfylldes genom den kommunala insatsen. Uddevallas kommunstyrelseordförande visade hur politikerna kan och bör balansera orsak och verkan.

I övrigt representerade Staffan, Per Allan och Kaari de s k eldsjälarna. Dessa tre höll ut även torsdag kväll och fredagen, hela tiden lika vänliga, hjälpsamma och framför allt entusiastiska precis som eldsjälarna skall vara för att ett projekt skall lyckas. STOR KRAM!

En riktig västkustavslutning bestods oss med vackert väder - (förhandling med väderguden?), givande strandhugg och god mat. Fredagen gick segelfartyget Hamlet för fulla segel, men för säkerhets skull med dieselmotor på. Höjdpunkten var Kärringön där Hans Arén lågmäld visade på lokal mobilisering i yttersta havsbandet och där naturen gav förutsättningarna. Att det är de små, små detaljerna som gör det var uppenbart och här liksom i konferensens tema framstod behovet av att nya, alternativa värderingar förs fram. Här ser jag att FoU har en stor uppgift. Det gäller på flera nivåer och över tiden.

Väl i Stenungsund väntade taxi och sju av oss "satsade för fullt" mot Trollhättan och 17.20-planer. Ca 6 mil och 40 min var läget. Förhandling pågick under resan med den kvinnliga taxichauffören parallellt med att Staffan förhandlade med flygplatsen. Trots vår kollektiva hets behöll chauffören sitt lugn. Vi missade planet med 10 min. Centesen "Förhandla medan det finns något att förhandla om" gick hem. Tidsfaktorn blev som så ofta avgörande. Vi gjorde dock det bästa av situationen, middag på Chinakrog i Trollhättan. Nya platser ordnades av personalen på flygplatsen och vi avslutade konferensen fredag kväll på Arlanda ca kl 21.00.

Hälsningar

Eva Fredell
med förhoppningen att "vi ses igen".



Salut och läns pump

KSP, representerad av föreningens avgående (Gösta Sedelius) och tillträdande (Lars Malmberg) ordförande, uppvaktades ständsmässigt på 20-årsdagen, som firades i samband med föreningens middag vid årskonferensen på Bohusgården i Uddevalla den 28 maj.

Först i raden av uppvaktande var de nordiska grannländerna. Från Finland Asta Manninen och Anneli Pulleinen samt från Danmark Jörgen Vedebj.



Kön av uppvaktande centrala ämbetsverk var lång. Kerstu Kidila och Jan Högrelius sköt salut och överlämnade hemknäpat standar, på vilket SCB och KSP bokstavligen omfamnade varandra i lidelsefull symbios.

Länsplanerarnas förening överlämnade, genom planeringsdirektör Rickard Sigfridsson, en läns-pump (ett verktyg som de senaste åren använts för att pumpa liv i länen med tvivelaktigt verkan).



Sist i den långa raden av uppvaktande återfanns Sveriges Riksdag, vars delegation leddes av riksdagsman Kurt Hugosson.

Fyra av föreningens stiftare förgyllde tillställningen genom sin närvaro, nämligen Bengt Nilsson, Alvar Westman, Samuel Bergbeck och Kurt Hugosson. Varma applåder och föreningens bordsstandar blev hyllningen till dessa veteraner.



Nya styrelsen

Vid årsmötet i Uddevalla avgick två trojänare ur styrelsen, nämligen Gösta Sedelius och Rolf Frankenberg. Till ny ordförande valdes Lars Malmberg, Kalmar kommun, och till ny vice ordförande Bo Bergström, Stockholms kommun (utrednings- och statistikkontoret). Därmed har styrelsen för det kommande verksamhetsåret följande sammansättning:

Ordförande Lars Malmberg
Vice ordförande Bo Bergström
Skattmästare Mats Lindberg
Sekreterare Karin Gustafsson
Vice sekreterare Leif Eriksson
Informationssekreterare Bengt Gill
Bitr informationssekreterare Anders Vestling
Medlemsfrågor och -register Bengt Nilsson
Utbildningsfrågor Monika Yngvesson
Övrig ledamot Gert Christiansson



Nyköping nästa!

1987 kommer att bli ett av de händelserikaste åren i Nyköpings historia. Föreningen för kommunal statistik och planering skall givetvis ha sin konferens i en sådan kommun.

Selma Lagerlöf har betecknat Sörmland som "Den sköna lustgården" bara det är motiv nog för många att besöka oss. Till det kommer att vi 1987 firar 800-årsjubileum, därför kommer nästa år att bli fyllt av en mängd aktiviteter. Vi i kommunen är övertygade om att Nyköping med sin småskaliga prägel skall utgöra en stimulerande miljö för KSPs konferens. Tillsammans med en mängd goda krafter kommer vi att kunna erbjuda goda konferensmöjligheter.

Någon repris på Nyköpings gästabud utlovar vi ej.

Välkomna till Nyköping, en bra bit av Sörmland som firar 800-årsjubileum 1987.

KOMMUNKANSLIET

Bertil Axelsson



Notiser



'ksp' i Finland

Den glädjande tilldragelsen har ägr rum under våren, att KSP har fått en syster. Efter viss tidigare inspiration och påverkan från KSP-håll beslöt man vid ett kommunplanerarseminarium i Tammerfors i mars att bilda "Föreningen för kommunal utredning och planering". Föreningens hemort är Helsingfors där Helsingfors stads statistikcentral varit motorn i processen. Det är också Asta Manninen där som blivit föreningens första ordförande och Anneli Pulkkinen dess sekreterare. Dessa två deltog i ö KSP:s årskonferens i Uddevalla.

Den nya föreningens syfte är ambitiöst och värt att beakta även för KSP. Några exempel

- att sköta informationen och kontakterna mellan medlemmarna
- att hävda medlemmarnas roll som sakkunniga
- att främja utnyttjandet av information och utöva inflytande över denna utnyttjandekultur
- att anordna kompletterande yrkesutbildning
- att följa och värdera metoder i statistik, utredning och planering samt utveckla dem för kommunala ändamål.

Föreningen är till för personer som utför, utvecklar eller annars främjar det kommunala statistik-, utrednings- och planeringsarbetet. Som understödjande medlemmar kan antas kommuner samt kommunala och privata samfund eller personer som äger rättskapacitet. Dessa betalar en särskild årlig medlemsavgift som för 1986 fastställts till 500 Fmk, medan de vanliga medlemmarna betalar 50 Fmk.

Verksamhetsformerna är bl a att ordna möten och seminarier, att ge ut ett medlemsblad, att avge utlåtanden, ta initiativ i frågor inom verksamhetsområdet, tillsätta arbetsgrupper, anordna utbildningstillfällen, ha kontakter med högskolor och forskningsinstitut, anordna exkursioner, samt sköta kontakter med intressegrupper inom och utom landet.

Första årsmötet skall hållas i Helsingfors i mars 1987. Men dessförinnan skall ett seminarium hållas i Villmanstrand i augusti i år om näringspolitiken, den ekonomiska politiken och kommunernas samarbete med de lokala högskolorna.

Detta är ju en frisk satsning av kolleger i ett broderland. Den bör kunna kännas som en styrka och inspiration även för KSP:are. Det är bra att veta att yrkesområdet tar sig tydliga uttryck och det är nyttigt med tankeutbyte från liknande men ändå olika miljöer. Vi räknar med en fortlöpande kontakt mellan KSP och vad dom nu kommer att kallas sig i Finland.

Lycka till från KSP!

Rolf Frankenberg

Projektkatalogen

Du har väl inte glömt att lämna Din kommuns bidrag till KSP:s projektkatalog?

Förteckningen kommer att innehålla utredningar och projekt av mera allmänt intresse för föreningens medlemmar. Syftet är främst att informera medlemmarna om intressanta projekt i andra kommuner för att därigenom ge uppslag

Glad Sommar

och impulser. Samtidigt får vi en aktuell översikt över kommunal utrednings- och planeringsverksamhet inom KSP-medlemmarnas arbetsfält.

Projektkatalogen kommer att ges ut under hösten 1986 varför vi ber Dig sända in Din förteckning **senast sista juni**.

Förteckningen sändes till

Karlstads kommun
Planeringskontoret
Anders Vestling
651 84 KARLSTAD

Medlemsförteckning

Vi förbereder en ny utgåva av medlemsförteckningen. Den ska avse förhållandena vid halvårsskiftet och beräknas komma ut under slutet av sommaren. De uppgifter som vi tar in är

- namn
- tjänstetitel
- arbetsgivare
- förvaltning, avdelning
- arbetets adress
- telefonnummer till arbetet (gärna direktvalsnummer).

För att matrikeln ska innehålla så riktiga uppgifter som möjligt är det viktigt att vi får in förändringar från Dig. Vi vill ha in sådan anmälan senast den 7 juli.

Använd gärna en kopia av Din sida i föregående års förteckning och sänd den med tydlig ändringstext till

Bengt Nilsson
Malmö stadskontor
Box 2500
200 12 MALMÖ

Telefon 040 - 34 10 64

Med hälsning

Bengt N

Utbildning på PC

Som nämndes i förra KSP-Nytt har KOPI-gruppen ordnat en första 2-dagars utbildning i persondatoranvändning för planeringssekreterare o d. Kursen hölls den 23-24 april i kommunhuset i Växjö för 11 personer. Deltagarna samlades första dagens kväll hos Gert Christiansson, planeringschef i Växjö, styrelseledamot i KSP, till en trevlig samvaro med eftersnack till dagens PC-övningar.

Resultatet av smålandskursen pekar på att de ursprungliga planerna bör kunna följas, dvs att vi under hösten går vidare lite längre norrut med ett par kurstillfällen. Kursens uppläggning skall till dess ses över så att den får en ändå mer pregnant inriktning på kommunplanerarnas tillämpningar. Vi återkommer i augusti med inbjudan till nästa omgång, som beräknas äga rum i senare delen av september.

KOPI/Rolf Frankenberg

Familjen och boendet

Vi i programgruppen vill påminna om bostads-konferensen i Malmö den 4 och 5 september. Konferensen syftar till att föra ut forskningsresultat till kommunala planerare. Forskare från skilda ämnesområden tex historia, psykologi, etnologi, sociologi, kommer att ge oss en ökad insikt i sådan forskning som är av betydelse för framtida byggande och boende. Även statssekreteraren i bostadsdepartementet har lovat att medverka.

Konferensen arrangeras av KSP i samarbete med Statens råd för byggnadsforskning och Malmö stad. I anknytning till konferensen ges möjlighet att besöka Svensk bostadsmässa BC 86. En särskild visning ges på eftermiddagen den 3 september.

Inbjudan till konferensen har gått ut till alla KSP-medlemmar och även till andra samhällsplanerare. Tag gärna med kolleger och politiker i Din kommun som är intresserade av frågor som rör bostäder och boende.

Kom ihåg att vi vill ha in anmälan senast den 7 juli.

Programgruppen

gm Bengt Nilsson

Nya medlemmar

Alf Andersson Byråchef	Uddevalla kommun Drättselkontoret
Marianne Eriksson Sekreterare	Stockholms läns landsting Regionplanekontoret
Clas Hardebäck Kommunsekr	Strömstads kommun Kommunkansliet
Håkan Jacobsson Sekreterare	Stenungsundsregionens samrådskommitté
Tonny Jonsson Kanslichef	Finspångs kommun
Björn Kamsvåg Planeringsass	Marks kommun Kommunkansliet
Karl Erik Karlsson Förvaltningsass	Uddevalla kommun Drättselkontoret
Olle Palm Planeringssekr	Landstinget Väster- norrland Planeringssektionen
Lars Sandell Planeringssekr	Södertälje kommun Planeringskontoret
Helen Schmidinger Sekreterare	Malmö stad Stadskansliet
Boje Svensson Utredningssekr	Sölvesborgs kommun Förvaltningskontoret
Maria Thor Gromer Planeringssekr	Vetlanda kommun Planeringsavdelningen